

Truxelis Uzze, min fina schäfer prins, så älskad och så saknad.

Denna levnadsglada, pigga och mentalt starka kille som alltid hade något roligt att tillföra i form av sitt härliga ”yuoo”, sina glada kullerbyttor i soffan om kvällarna, fick somna in måndagen den 28 augusti. Hans njurar slutade att fungera, hans syn blev skadad till följd av njurarnas dåliga funktion. Flera av hans kroppsfunktioner tog skada under loppet av några timmar. Sjukdomsförloppet hade kommit smygande under sommaren, accelererade under några få veckor. Uzze ville inte äta

lösningar, han blev magrare lades han in på

Jönköping. Där gjorde Uzze så mycket hjälp Han fick komma hem, inte äta själv.

helt slut. Jag tog att hjälpa honom somna in. Han min handled som sista tack. Vi, jag vill alltid minnas den glada, pigga kille du var. sugen på att leta föremål och arbete. Du få jobba på och känna ”här är höra ”busar i skogen” åren började vi med något som du bara arbeta med.

I september 2014 flyttade din Det blev lyckat, ni har trivts fantastiskt

Tack min underbara, högt älskade Uzzemannen, tack för alla roliga äventyr vi har upplevt tillsammans du och jag.

Din matte Maria, husse Kenneth och syster Unike



tillräckligt, vi provade olika för varje vecka. Han

djursjukhuset i man allt för att ge som det gick.

men orkade Kroppen var beslutet att få slickade ett litet och husse dig som busiga, Alltid lika spåra, allt annat älskade att patrullstig det” eller att De sista två nosework, älskade att få

syster Unike hem till oss. fint tillsammans.